



## Upplivedag 1 - Måndag

- Vi välkomnar dig när vi hämtar upp dig på Lycksele flygplats, därefter åker vi ca 1 timme i vår bekväma minbuss.
- Vi checkar in dig i vårt mysiga boende i Råstrand Lappland och du får göra dig hemmastadd.
- En lokal måltid och välkomstdrink väntar på dig efter att du checkat in i lugn och ro.
- Efteråt värmer vi upp och du får känna spänningen med att prova ut dina skoterkläder.
- Framåt kvällen genomför vi en kort och magisk kvällstur med skoter där du och ditt sällskap åker i vår skoterkälke.

Vi tar oss en kort bit ut på den frusna älven till ett vindskydd där du får ta del av en härlig kvällsfika över en gnistrande öppen eld. Här kan du bara insupa atmosfären och den friska kalla vinterluften. Förhoppningsvis under stjärnklar himmel.





## Upplevelsedag 2

- Efter en smakrik frukost är det dags att bekanta dig med din snöskoter under en spännande och lärorik introduktion på 1-2 timmar. I Råstrand har vi en av Sveriges absolut finaste skoterleder!
- Äntligen dags för den första snöskoterturen, vi utforskar den fantastiska naturen när vi ger oss iväg i samlad trupp mot Avankojan. Där njuter vi av en läcker lunch över en öppen eld.
- Efter lunchen fortsätter vi vår resa med en tur efter den underbara "Tväråträskleden" via isbergsleden, en spännande och sevärd skoterled genom flera olika miljöer och terränger. Stor chans att se vilda djur!
- Middagen serveras senare åter i ert boende. Det blir en minnesvärd stund med Norrlands mest traditionella middag bestående av kokt palt med tillbehör.
- Vi avslutar dagen med en avkopplande och äkta vedeldad bastu samt ett dopp i vår vedeldade träbadtunna.





## Upplivededag 3

- Efter en god frukost ger vi oss iväg på skotertur till vår grannby Gargnäs för en oförglömlig hundspannstur som pågår under 4 timmar.
- Lunchen avnjuts utomhus tillsammans med hundspannet för en riktig känsla av äventyr tystnad och ren frisk luft.
- Efter en dag med både snöskoter och hundspann kör vi tillbaka till Råstrand för att avnjuta en hemlagad middag med mycket smak av Lappland.
- Middagen som serveras denna dag är med mycket vilt smak och garanterat en upplevelse.
- Vi avslutar dagen med att koppla av vid brasan utomhus på altanen i sofforna med renskinn för en riktigt mysig kväll.





## Upplivedag 4

- Efter en härlig frukost förbereder vi oss för en spännande övernattnig ute i naturen.
- Dagens skotertur tar oss till det vackra Tväråträsk.
- Där möts vi upp av byns bakmästare och provar på traditionell tunnbrödsbakning i vedeldad bakugn för att få en smak av det lokala livet som det var förr i tiden.
- Vi njut av en lättare lunch bestående av nybakt tunnbröd med lokala pålägg och kokat kaffe eller te över öppen eld innan vi beger oss vidare.
- Vi anländer med snöskoter till Vinträskkojan där vi ska genomföra en unik övernattnig i stugan som saknar el och vatten och värms upp med ved av två kaminer. Vi har förebett övernattnigen åt er och ni behöver bara ta med hygienartiklar. Toalettbesök utförs traditionsenligt på utedass.
- Middagen här blir en minnesvärd upplevelse där mörker och djurliv omger oss under natten.





## Upplevelsedag 5

- Vi börjar dagen med en oförglömlig frukost i Vinträskkojan. Att vakna upp mitt ute i den kyliga vinternaturen i en vedeldad och varm skojskoja är något alldeles extra som behöver upplevas.
- När vi vaknat till beger vi oss vidare på en snöskoterskotertur till en vacker tjärn i närheten, där vi ägnar dagen åt pimpelfiske på isen. Här prövar vi fiskelyckan och kanske får vi uppleva smaken av nyfångad fisk över öppen eld.
- Lunchen tillagas utomhus på isen i en portabel eldstad för en äkta naturupplevelse.
- Efter lunch och mer fiske bär nästa skotertur av till Avankojan för middag under bar himmel. Här eldar vi upp värmen i en enkel men fascinerande koja där vi sitter runt en stor eldstad i mitten. Här är chansen stor att vi får se ett vackert norrsken på himlen under eftermiddagen/kvällen.
- Efter en spännande dag kommer vi tillbaka med snöskoter till Råstrand för en behövlig bastuupplevelse och ett uppfriskande dopp i badtunnan.





## Upplevelsedag 6

- Vi startar dagen med en rejäl frukost.
- En spännande skotertur väntar oss denna dag. Den leder oss till Isbergskojan som ligger uppe på ett berg med milsvid utsikt. Här njuter vi av en delikat lunch tillagad över öppen eld.
- Vi njuter av utsikten och beskådar den väldigt gamla byggnaden vi befinner oss i och hur man levde förr i tiden. Därefter återvänder vi till Råstrand och förbered oss för en roande kväll med lite eget och varmt arbete.
- På kvällen kommer vi i en gammal klassisk vedeldad bakugn tillreda vår egen pizza med valfria ingredienser som vi själva väljer från en buffe av närområdets smaker. Vi tipsar om dem bästa kombinationerna av de lokala ingredienserna!
- Sedan sätter vi punkt för dagen med en avkopplande stund i bastun och badtunnan och kanske ett uppfriskande dopp i den kalla pudersnön?





## Upplevelsedag 7

- Avsluta din oförglömliga resa med en sista frukost utöver det vanliga.
- Vi har även en överraskning efter frukost som gör att du omöjligt kommer glömma denna resa.
- Vi förbereder oss för utcheckning i lugn och ro efter frukosten.
- Vår bekväma buss väntar sedan för att ta dig tillbaka till Lycksele flygplats.
- En lättare måltid serveras på vägen till Lycksele flygplats.
- Ditt äventyr når sitt slut med en flygavgång där vi vinkar av dig.

Kom som gäst och lämna oss som vän!

Vi ser fram emot att ta hand om dig, din familj eller dina vänner!

**En varm kall upplevelse på riktigt!**

